

Concertprogramma
Zaterdagmiddagmuziek

Feest van Johannes de Doper
Johann Sebastian Bach
Hohe Messe

Tanja Obalski, sopraan
Rita Fernández, mezzosopraan
Sebastian Brouwer, tenor
Bas Kuijlenburg, bariton
Domcantorij
Barokorkest van de Domcantorij
Remco de Graas, dirigent
m.m.v.

Interparochiële schola Cantorum Arnhem
en Schola Ambrosiana
o.l.v. Arnoud Heerings



Zaterdag 25 juni 2022, 15.30 uur

Beste bezoeker,

Van harte welkom bij de Zaterdagmiddagmuziek! We mogen weer een onbeperkt aantal mensen verwelkomen bij de Zaterdagmiddagmuziek. De concerten blijven ook als livestream bij te wonen en terug te kijken via You Tube: <https://www.youtube.com/domkerkutrecht> en Kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/2158>

De concerten blijven mogelijk als u gemiddeld 10 euro per persoon bijdraagt.

Geef uw gift in de collecteschaal, via de pinzuil (hoofdingang) of op NL96 RABO 0187 4857 47 t.n.v. Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk o.v.v. de datum van het concert.

N.B. De Stichting Zaterdagmiddagmuziek is erkend als culturele ANBI, waardoor uw donatie 125% aftrekbaar is bij de belastingdienst.

Word donateur!

U kunt ons blijvend steunen door donateur te worden van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. Hier helpt u ons enorm mee en u krijgt er een paar leuke extra's voor terug. Achter op dit programma vindt u een aanmeld-formulier, of kijk op onze website www.zaterdagmiddagmuziek.nl



zaterdag
middag
muziek

Zaterdag 2 juli mei, 15.30 uur

Werken van Flor Peeters, Jean Titelouze, Marcel Dupré en Jehan Alain

Domorganist Jan Hage,

m.m.v. Utrechts Gregoriaans Koor o.l.v. Anthony Zielhorst



zaterdag
middag
muziek

Zaterdag 9 juli, 15.30 uur

Werken van onder meer Louis Vierne, Hendrik Andriessen en Max Reger

Jochem Schuurman, organist Martinikerk Franeker

We zijn onze begunstigers zeer dankbaar voor hun bijdrage aan de concerten. De Zaterdagmiddagmuziek is mogelijk dankzij subsidie, donaties en giften van: Gemeente Utrecht – Stichting Elise Mathilde Fonds – Broekmans en Van Poppel Bladmuziek – Orgelmakers Gebr. van Vulpen – TransFORMotion – Van Grafhorst Notarissen – vele particuliere donateurs

Concertprogramma

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Hohe Messe

Introitus (schola)

Kyrie eleison (koor)

Christe eleison (sopraan I, sopraan II)

Kyrie eleison (koor)

Gloria in excelsis (koor)

Et in terra pax (koor)

Laudamus Te (sopraan II)

Gratias agimus Tibi (koor)

Domine Deus (sopraan I, tenor)

Qui tollis peccata mundi (koor)

Qui sedes ad dextram Patris (alt)

Quoniam Tu solus sanctus (bas)

Cum sancto Spiritu (koor)

Graduale (schola)

Alleluia (schola)

Credo in unum Deum (koor)

Patrem omnipotentem (koor)

Et in unum Dominum Jesum Christum (sopraan I, sopraan II)

Et incarnatus est (koor)

Crucifixus (koor)

Et resurrexit (koor)

Et in Spiritum sanctum (bas)

Confiteor unum baptisma (koor)

Et expecto resurrectionem mortuorum (koor)

Offertorium (schola)

Sanctus (koor)

Osanna in excelsis (koor)

Benedictus (tenor)

Osanna in excelsis (koor)

Agnus Dei (alt)

Dona nobis pacem (koor)

Communio (schola)

Introitus

Jesaja 49:1,2

De ventre matris meæ vocavit me
Dominus nomine meo : et posuit os
meum ut gladium acutum : sub
tegumento manus suæ protexit
me, posuit me quasi sagittam
electam.

Psalm 92:2

Bonum est confiteri Domino : et
psallere nomini tuo, Altissime.

Psalm 31:2

In te Domine speravi, non confundar
in aeternum : in iustitia tua libera me.

Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et
semper et in saecula saeculorum.
Amen.

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Al in de schoot van mijn moeder heeft
de HEER mij geroepen, nog voor ze mij
baarde noemde Hij mijn naam. Mijn tong
maakte Hij scherp als een zwaard, Hij
hield me verborgen in de schaduw van
zijn hand; Hij maakte me tot een
puntige pijl.

Het is goed de HEER te loven, uw naam
te bezingen, Allerhoogste.

Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te
schande. Bevrijd mij en doe mij recht.

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en
altijd zal zijn. Amen.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God in de hemel en op aarde
vrede aan mensen van goede wil.
Wij loven U, wij prijzen U, wij aanbidden
U, wij verheerlijken U.
Wij danken U om uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God,
almachtige Vader.
Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de
Vader.
Die de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Die de zonden der wereld wegneemt,
hoor ons smeekgebed.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus
Dominus, tu solus altissimus, Jesu
Christe.
Cum sancto Spiritu, in gloria Dei
Patris.
Amen.

Graduale

Jeremia 1:5, 9

Prusquam te formare in utero,
novi te : et antequam exires de
ventre, sanctificavi te.

Misit Dominus manum suam, et
tetigit os meum, et dixit mihi.

Alleluia

Lucas. 1:76

Tu, puer, propheta Altissimi
vocaberis :
praebis ante Dominum parare vias
ejus.

Credo

Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et
terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum
Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia
saecula.

Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri; per quem
omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelis.

Die zit aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons.
Want U alleen bent heilig, U alleen de
Heer, U alleen de Allerhoogste, Jezus
Christus.
Met de heilige Geest in de glorie van
God de Vader.
Amen.

Voordat Ik je vormde in de moeder-
schoot, had Ik je al uitgekozen, voordat
je de moederschoot verliet, had Ik je al
aan mij gewijd.
En de HEER strekte zijn hand uit, raakte
mijn mond aan en sprak tegen mij:

En jij, mijn kind, jij zult genoemd
worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om
de weg voor Hem gereed te maken.

Ik geloof in één God, de almachtige
Vader, Schepper van de hemelen en
van de aarde,
van het zichtbare en onzichtbare.
En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen.

God van God, licht van licht,
waarachtig God van waarachtig God.
Geboren niet gemaakt, één van wezen
met de Vader, door wie alle dingen
gemaakt zijn.

Die om ons mensen en om ons heil
is afgedaald uit de hemel,

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus
est.

Crucifixus etiam pro nobis, sub
Pontio Pilato passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque
procedit.

Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Et in unam sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi saeculi.
Amen.

Offertorium

Ut queant laxis resonare fibris
mira gestorum famuli tuorum
solve polluti labii reatum
Sancte Iohannes

Nuntius caelo veniens supremo
te patri magnum fore nasciturum
nomen en vitae seriem
gerendae ordine promit

Ille promissi dubius superni
perdidit promptae modulus
loquelae
sed reformasti genitus peremptae
organa vocis.

en vlees geworden is door de Heilige
Geest uit de maagd Maria en mens is
geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd, heeft
geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven.

Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel en
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is
en leven geeft; die voortkomt uit de
Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon wordt
aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke
en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van
de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Opdat uw dienaren uw wonderlijke
daden vrij kunnen bezingen,
verschoon hun schuldige lippen,
Heilige Johannes.

De bode komend uit de hoge hemel
meldt uw vader uw geboorte en
grootheid en hoe uw naam is, wat uw
leven zal zijn, zegt hij ordelijk.

Daar hij twijfelt aan deze hemelse
boodschap, wordt hem terstond zijn
spraak ontnomen;

Maar uw geboorte geeft hem het
gebruik van zijn stemorgaan terug.

Ventris obstruso positus cubili
senserat regem thalamo manentem
hinc parens nati meritis uterque
abditam pandit

Laudibus cives celebrant superni
te Deus simplex pariterque trine
supplices ac nos veniam precamur
parce redemptis.
Amen

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine
Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

Communio

Lucas 1:76

Tu, puer, propheta Altissimi
vocaberis :
præibis ante Dominum parare vias
ejus.

Lucas 1: 68,69

Benedictus Dominus Deus Israel
quia visitavit et fecit redemptionem
plebi suae.
Et erexit cornu salutis nobis in domo
David pueri sui.

Nog in de moederschoot geborgen,
voelt u de Koning, in zijn kamer;
Uw beide ouders loven door uw
toedoen de heilsgeheimen.

De hemelse burgers eren U met
lofzangen, ene en drievuldige God
Wij smeken ook om vergeving,
red ons met de verlost. Amen.

Heilig, heilig, heilig is
de Heer God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vervuld van uw
roem.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van
de Heer.
Hosanna in de hoge.

Lam van God, dat de zonden van de
wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Lam van God, dat de zonden van de
wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Lam van God, dat de zonden van de
wereld wegneemt, geef ons uw vrede.

En jij, mijn kind, jij zult genoemd
worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om
de weg voor Hem gereed te maken,

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd
en het verlost.
Een reddende kracht heeft Hij voor ons
opgewekt uit het huis van David, zijn
dienaar.

Het barokorkest van de Domcantorij

Baroktrompet 1	Will Wroth
Baroktrompet 2	Ralph Henssen
Baroktrompet 3	Ruud Ootes
Pauken	Marten van den Bijlaard
Natuurhoorn	Félix Foster
Traverso 1	Sascha Mommertz
Traverso 2	Ada Pérez
Barokhobo 1	Allison Smith
Barokhobo 2	Waldemar Bomba
Barokhobo 3	Federico Forla
Barokfagot 1	Yukiko Murakami
Barokfagot 2	Galit Zadok
Barokviool 1	Alba Conejo Mangas Suus Bijleveld Jos van der Bent Jaël Vuijk
Barokviool 2	Astrid Abas Jeannine Cappetti Peter Klusener
Barokviola	Marike Albers Nadia Andron
Barokcello	Tara Kumar Marit Broekroelofs
Contrabas	Norma Brooks
Klavecimbel	Ere Lievonen
Orgel	Jan Hage

Domcantorij

Sopraan I

Lydia Bax
Jenny van den Berg
Jeannette van Dalen
Sara van Laar
Anna Neels
Elsbeth van Wees
Welmoed Wijmans

Sopraan II

Herma Beuving
Rachel Gillett
Janine Strik
Lucia van Vugt
Leonie de Vries
Marjon van Zonneveld

Alt

Menke van Daalen
Antje Dijkstra
Ria Frowijn
Martine Mussies
Willemien van Schuppen
Carla van Steenis

Tenor

Theone van de Weg
André van den Bergh
Gerco Blom
Kees Grashoff
Michel de Kort
Richard Vos

Bas

Daniël van der Wal
Wilfried Brussee
Erik Heijerman
Piet Jansen van Rosendaal
Rutger Mauritz
Marc de Mey
Hans Peterse
Stephan Vries
Maarten Zantinge

Interparochiële schola cantorum Arnhem en omstreken

Jan Boogaarts
Marius van den Brul
Marcus Bergink
Henk Rijkers
Pierre Eijgenraam
Jeroen Boogaarts

Schola Ambrosiana Utrecht

Erik Wesselius
Jos van Giessen
Richard Kroes
Caspar Becx
Arnoud Heerings

JUBILEUMACTIE - NIEUWE DONATEURS

De Cantorij is jarig en wil nog minstens 50 jaar de Zaterdagmiddagmuziek opluisteren. Wilt u dat ook? Word dan donateur, daarmee helpt u echt! Iedereen die zich tussen 25 juni en 1 oktober aanmeldt als donateur, maakt kans op een van de volgende prijzen:

- een van de 10 gratis exemplaren van het jubileumboek over de 50-jarige kerkmuzikale traditie van de Domkerk met bijdragen van onder meer Jan Hage, Remco de Graas, Jan Jansen, Willem Roskam, Hans Kronenburg, Netty de Jong, Sytze de Vries en Mieke Breij
- een speciale rondleiding op het grote Bätzorgel door Domorganist Jan Hage
- een VIP-bezoek tijdens een repetitie van de Domcantorij

Aanmelden kan via bit.ly/word-donateur of via het aanmeldformulier (verkrijgbaar bij de uitgang). In het opmerkingenveld van het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven voor een van de drie prijzen. De winnaars worden na 1 oktober per e-mail of telefonisch geïnformeerd.

Machtiging concertbijdragen

Organisatie Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Adres Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht
Incassant ID NL69ZZZ411812560000
Type machtiging *eenmalige* machtiging concertbijdrage (vanaf €5)
(keuze aanvinken)
Bedrag (invullen) € _____



Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam _____

Adres _____

Postcode en plaats _____

Telefoon _____

Emailadres _____

(ter bevestiging van de machtiging)

IBAN -----

Plaats en datum _____

Handtekening

Graag aanvinken wat is reeds donateur
van toepassing is wil concertinformatie per email ontvangen

Lever dit formulier in bij de collecte na afloop van het concert of stuur het naar Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht